



Lafayette

Nieuwsbrief 60

maart 2026

## Het was weer lekker!

En ... het was lekker weer!



## Typisch Auvergnats

Begin maart organiseerde het Comité des Fêtes, clubje waar Carianne zich voor inzet, weer de jaarlijkse karaoke-avond. Behalve zingen, wordt er op zo'n avond volgens goed Frans gebruik ook gegeten. Het leek ons leuk om als voorgerecht een huzarenslaatje te serveren, met als benaming 'Salade Surprise'. De reacties hierop waren zeker een surprise, want men was het er over eens dat het een typisch Auvergnatse salade was. Nu is de gemiddelde inwoner van de Auvergne al heel snel blij als er aardappelen in een gerecht zitten, of zoals ze hier zeggen 'patates'. De Auvergnats hebben trouwens een heel eigen kijk op hoe de Auvergne zich tot verhoudt tot de rest van de wereld, zoals te zien op de brievenbus.



## Er is een tijd van komen...

...en er is een tijd van gaan. Nee, dit geldt niet voor ons, maar voor onze graaf-laadcombinatie. Na bijna 10 jaar hebben we afscheid genomen van deze markante tractopelle. We hebben er veel plezier mee gehad, maar ook wel wat [pech](#). Officieel stond ie eigenlijk nog niet te koop, maar er waren geïnteresseerden die er liefst gisteren nog mee aan de slag wilden. Dus daar vertrok ie op een mooie zaterdagmiddag, de helling van Lafayette af. Au revoir!



## Na regen...

... een heleboel regen, kwam er dan toch zonneschijn. We gingen meteen aan de gang met snoeien en zagen. We v(l)ochten met bramenstruiken en langzaam maar zeker ontstonden er mooie haagjes.



Zo komt er weer zicht op onze zo geliefde Puy-de-Dôme, het 'unique selling point' van onze accommodaties.